

Pretparken en dierentuinen

27-8-2021 t/m 3-9-2021





Vrijdag onze reisdag naar Sevenum. In Arnhem zijn Anne, Lieke en Tiemen ingestapt. Op naar Veenendaal om Bianca en Anja op te halen en dan door naar de eindbestemming, waar we I. en Raoul zullen treffen. Zij reizen direct naar de bungalow in Domein de Schatberg van Landal in Sevenum.

Onderweg zit alles mee, behalve een goede plek om te lunchen. Aan weerszijden van de weg allemaal bossen en veel heide, maar een mooie plek voor een boterham: ho maar. Net wanneer we denken dat we zullen moeten eten op het parkeerterrein van het park – we zijn veel te vroeg – krijgen we een parkeerplaats in het vizier. Na twee hapjes begint het keihard te regenen en we besluiten de lunch af te ronden in het busje.

Na de lunch nog een kwartiertje rijden naar het park. Dan zijn we nóg te vroeg. De oplossing is eerst naar de lokale Aldi in Sevenum voor de lekkernijen voor de komende dagen. Koffie, thee, limonade, brood, beleg e.d.

De week brengen we door in een 10-persoonsbungalow, nummer 104.

De reizigers zijn de eerste uren een beetje van slag. Vreemde omgeving en onbekende medereizigers, maar na het eten van stokbrood, kruidenboter en salade is de stemming al veel beter.

Samen wordt het programma voor de komende dagen opgesteld, waardoor de stemming nog beter wordt.



Zaterdag is een bijna-rustdag, zodat met volle teugen genoten kan worden van de komende dagen. We gaan ansichtkaarten en postzegels kopen in Venray en koffie drinken op een terras, ook in Venray. Venray is een dorp met een leuk centrum en is gelegen op een halfuurtje rijden van ons park. Het is gelukkig droog. Bij het koffieteras ontwaren we een warme bakker en een viskraam. Tijd voor inkopen: we hebben 2 kg kibbeling voor de lunch en vlaai voor bij de koffie ingeslagen.

's Middags hebben de vrouwen in de bungalow gerust, heeft Aminah het eten (bami en vruchtensalade) bereid en hebben de mannen o.l.v. Eric boodschappen gedaan.

Zondag is de eerste dag van onze pretweek en brengen we een bezoek aan Toverland in Sevenum, op 5 minuten rijden van ons park. Als we aankomen is het droog, maar alles is wel nat. Er is voor ieder wat wils met ruige achtbanen en rustige draaimolens. Bij de wildwaterbaan maakt het niet meer uit of je nat wordt, het stortregent toch.





Het tweede hoogtepunt van de dag zijn de pannenkoek en het toetje die we in Panningen bij een Pater eten. Iedereen komt aan zijn trekken en is tevreden over deze dag.

Helaas hebben we vandaag afscheid moeten nemen van onze reisgenoot L., helaas was een groepsreis toch niet helemaal geschikt.

Maandag Door een wat onrustige nacht voelt iedereen zich wat moe en doet het rustig aan. Eric doet in de middag boodschappen en voor het avondeten, weer bereid door Aminah en met hulp van Lieke, gaan de anderen zwemmen.

Dinsdag doen we het rustig aan en kunnen we uitslapen. Gisteravond is het nl. toch weer (te) laat geworden. Tegen elfen gaan we naar de dierentuin in Overloon en al vóór de kassa komen we een klimbeest tegen dat boven ons hoofd over een loopbrug beweegt. De tuin is niet groot maar wel leuk. We lunchen bij de giraffen en na de rondgang door het park drinken we nog iets in het restaurant. Op de terugweg slaan we bij Aldi en Linders iets te eten en drinken in. Tiemen merkt niets van de terugweg: hij slaapt.



Na een gigantische hoeveelheid avondeten, die we hebben gedeeld met onze overburen, is er nog steeds weinig actie in de groep. Anna ruimt de vaatwasser in en Lieke valt met Kruimeltje in slaap op de bank. De chips komen, ondanks de overvloedige maaltijd, nog tijdens GTST op tafel.

Woensdag was het plan om naar Bobbejaanland in België te gaan, maar helaas: het park is gesloten. We gaan nog een keertje naar Toverland in Sevenum en het is weer even leuk als de vorige keer.

Helaas is Lieke ziek en zij ziet alle attracties vanuit haar rolstoel.



De dag wordt besloten met afhaalmaaltijden van McDonald's.

Donderdag is onze laatste dag en we gaan shoppen in Venlo. Lieke voelt zich gelukkig al beter, maar de glim- en schaterlach van het begin van de vakantie krijgen we niet op haar gezicht. De oude gevelskrijgen van onze groep weinig aandacht, de bekende winkels als Blokker, Hema, MediaMarkt e.d. deste meer. Er wordt flink ingekocht in de vorm van o.a. sokken en nachtgoed.

Als blijk van waardering krijgt de leiding van Anne een kaart met een bedankverhaal en een stukchocolade.

's Avonds gaan we wokken. Voor een aantal een geheel nieuwe manier van eten bereiden dus friet en frikandellen zijn gewild, even als de salades. Een enkeling laat zich verleiden en waagt zich aan eend, kip, varken, rund en garnalen van de wok. De lach van Lieke is terug.



Vrijdag de terugreis. We vertrekken om 9.30 uur en, omdat we geen passagiers voor Eindhoven hebben, zijn we om 11.30 uur in Veenendaal. Dan door naar Arnhem, waar we rond twaalf uur arriveren. Nog even nabespreken en dan naar huis om uit te rusten.

Dankjewel allemaal, het was erg gezellig!!

Conclusie: een heel leuke reis, een fijne groep en een (toch) afwisselend programma. Voor allen voor herhaling vatbaar.

Wie zijn er mee geweest?



Anne



Lieke



Bianca



Anja



Raoul



Tiemen



Aminah



Eric